

# Tillykke

Johnsens Klumme

Af Erik Johnsen

Civiløkonomerne fylder 50 år i dette forår. Tillykke!

Et stort og velment tillykke skal der lyde fra *Ledelse & Erhvervsøkonomi*. Flertallet af handelshøjskolekandidater kunne i kraft af, at der "kun" er ca. 25% af de udlærte, der er medlemmer af Civiløkonomerne måske med rette spørge: Tillykke med hvad? Svaret er simpelt: Tillykke med at I har en dimittendorganisation, der engagerer sig i fortsat udbygning af jeres faglige base. Uanset om I har fattet ønskeligheden og nødvendigheden heraf.

Det har alle dage været en udfordring for foreningens ledelse at skabe nye boller på suppen, og servicesortimentet har da også skiftet sammensætning i årenes løb. Men der har været én fællesnævner for foreningens mangede aktiviteter: Udvikling af handelshøjskole dimittendens faglige eksistensgrundlag. Det være sig ved kursusaktivitet, diskussioner af aktuelle emner, studie-kredsaktivitet, konferencer, fremarbejdelse af samfundsrelevante betænkninger og investering i faglige tidsskrifter.

Det er enestående, at der stod i vedtægterne for *Foreningen af Danske Erhvervsøkonomer*, at man skulle udgive *Erhvervsøkonomisk Tidsskrift*. En paragraf, der har overlevet navneskift af foreningen og overlevet navneskift for det videnskabelige tidsskrift, som foreningen stedse har sat en ære i at finansiere udgivelsen af, det nuværende *Ledelse & Erhvervsøkonomi*. Enestående betyder, at der ikke er andre dimittendorganisationer inden for Civiløkonomernes interessefelt, der på tilsvarende måde har investere-

ret i et videnskabeligt baseret tidsskrift til medlemmerne.

Tager man udgangspunkt i den slidte frase, at "Kultur er vaner", blev vanen med at drive videnskab sammen med det daglige arbejde skabt af kredsen omkring *Handelsvidenskabelig Studiekлуб* stiftet 21. september 1920 af "forhenværende og daværende studerende" ved Den Handelsvidenskabelige Lærestanstalt, Handelshøjskolen (i København). Klubbens formål var i henhold til dens loves § 2: "I fortsættelse af de ved Handelshøjskolen afholdte Forelæsninger at foretage yderligere Studier af handelsvidenskabelige Spørgsmaal". Arbejdet blev dokumenteret i *Meddelelser fra Handelsvidenskabelig Studiekлуб ved Handelshøjskolen i København* fra 1926 til 1937. Grunden var lagt til et samarbejde mellem forskere og udøvende praktikere. Hvor de sidstnævnte finansierede og administrerede de fælles produkter.

Denne vane har vist sig bæredygtig og svær at udrydde, eftersom *Meddelelser* i 1937 blev afløst af *Handelsvidenskabeligt Tidsskrift*, som i 1954 blev til *Erhvervsøkonomisk Tidsskrift* og i 1987 til *Ledelse & Erhvervsøkonomi*. Stadig finansieret og administreret af dimittendorganisationen, og skrevet af professionelle forskere og forskningsorienterede praktikere og redigeret af forskere knyttet til uddannelses- og forskningsinstitutioner.

I kraft af at *L&E* i dag er et tidsskrift, hvor bidragerne også kvalificerer sig til forskerstillinger, er der belæg for at ønske *Civiløkonomerne* tillykke med, at organisatio-

nen så længe har mægtet at opretholde et tidsskrift, der bidrager til udvikling af medlemmernes faglige eksistensgrundlag.

Når man betænker, at der er økonomi og politik i alt, hvad man foretager sig, kunne man spørge hvorledes det har været muligt at opretholde denne kombination i relation til L&E. Svaret er todelt. Det har fra begyndelsen været en del af civiløkonomkulturen, at man arbejder på at udvikle sin faglige base og dokumentere resultaterne i skrift (foruden i tale). Og såfremt kultur er vaner, er det svært at slippe noget, der fra begyndelsen har været opfattet som en god vane.

Den anden del af svaret er, at de ledende

personer i organisationen altid har holdt en politisk paraply over L&E og altid et økonomisk net under tidsskriftet. Og de ledende personer er den til enhver tid siddende formand og den til enhver tid udøvende sekretariatschef (direktør) samt et flertal i den til enhver tid siddende hovedbestyrelse. At det ikke er foregået uden sværdslag, ligger i den politiske proces's natur, hvad interesserede kan overbevise sig om ved at studere *Civiløkonomernes 50-års jubilæumsbog*.

Dansk ledelsesforskning ligger i dag på et højt og hæderligt niveau. Dertil har *Civiløkonomerne* bidraget på afgørende vis.

*Tillykke med det!*