

# Vinterinternat 2005 – de studerendes indtryk



Af Kamma Kirk Sørensen, bachelorstuderende, Kbh.

Mads Kromann-Larsen, Bibliotekar DB, Kbh.

Louise Thomsen, specialestuderende, Aalborg

Fra den 10. til den 11. februar afholdt DF sit årlige vinterinternat, i år med overskriften ”Det grænseløst samarbejdende bibliotek”. Som noget nyt blev vi tre studerende fra Danmarks Biblioteksskole inviteret med, som et led i udbredelsen af kendskabet til DF og forskningsbiblioteksverdenen. I denne artikel giver vi vores indtryk af konferencen.

Det var begrænset, hvor stort et kendskab vi havde til forskningsbibliotekerne før denne konference. På studiet er fokus at tilegne sig faglighed gennem læsning og arbejde med teoretiske tekster, hvorved forskningsbibliotekernes praktiske situation godt kan gemme sig lidt i den daglige undervisning. Dette er sådan set ikke ukendt i forholdet mellem studerende og den verden, vi går i møde, men det behøver ikke nødvendigvis at forholde sig sådan. Derfor var invitationen til at deltage i DF’ vinterinternat en god mulighed for at få et indblik i, hvilken udvikling forskningsbibliotekerne arbejder hen imod.

Vores overordnede indtryk af konferencens oplæg var, at sammensætningen rummede stor bredde. Der var både metaoplæg, der pegede på samfundstendenser og meget konkrete oplæg, der fremlagde løsningsmuligheder. Endvidere var der oplægsholdere fra andre dele af biblioteksvæsnet, som delte erfaringer med deltagerne og slutteligt var der mere provokerende indlæg, der hovedsagligt kom fra oplægsholdere uden for biblioteksverdenen. Flere af metaoplæggene og de mere konkrete løsningsorienterede oplæg centred sig om den digitale udviklings betydning og muligheder for forskningsbibliotekerne.

## Videnforsyning og videndeling mellem universiteterne

Gert Bechlund, universitetsdirektør ved CBS, påpegede i sit oplæg, at den nye universitetslov indebærer, at forskningsbibliotekerne ikke længere kun skal

servicere forskere og studerende med relevante bøger og tidsskrifter, men også skal sørge for vidensforsyningen og videndelingen på og mellem universiteterne. En lille men betydelig forskydning, der indebærer at forskningsbibliotekerne organiserer deres samarbejde efter at biblioteker og brugere er i permanent, umiddelbar og interaktiv forbindelse med hinanden.

Den digitale udfordring med videnforsyning og videndeling blev taget op af Birte Christensen-Dalsgaard fra Statsbiblioteket og Anne Melbye fra DAB, der hver for sig redegjorde for muligheder og erfaringer med udvikling af web-services og metalib. Webservices indebærer, at information automatisk kan linkes til katalogposter fra andre websider, f.eks. anmeldelser og forfatterportrætter fra litteratursiden.dk. Metalib er et brugerinterface for søgning i både kataloger og elektroniske ressourcer, der individuelt kan tilpasses brugernes ønsker og behov, f.eks. ved samsøgning, linksamling og direkte adgang til elektroniske tidsskrifter.

## Biblioteket på uddannelsesinstitutionen

Trods den store bredde, centredede de fleste oplæg sig om de organisatoriske og tekniske elementer i forskningsbibliotekernes arbejde og indbyrdes samarbejde, bl.a. som en følge af politisk initierede sammenlægninger og den digitale udvikling. Vores indtryk var, at der især var fokus på forholdet til uddannelsesinstitutionen på det organisatoriske niveau og i mindre grad på forholdet til brugerperspektivet. Samtidig

blev der lagt vægt på et udbygget samarbejde forskningsbibliotekerne imellem, hovedsagligt på det digitale område, med fælles portaler, web-services og kollektiv forhandling af licenser. Oplæggene afspejlede et stærkt digitalt samarbejde mellem forskningsbibliotekerne og gav samtidig det indtryk, at forskningsbiblioteker hele tiden forholder sig til og er på forkant med samfundsudviklingen.

Flere af oplæggene bar således præg af at være meget fremadrettede og innovative, og præsenterede forholdsvis konkrete og løsningsorienterede forslag til udvidelse af det eksisterende samarbejde. Forslagene blev mødt med stor deltagelse og diskussionslyst, men desværre var der ikke overladt megen tid til at reflektere over disse oplæg i plenum. Vi savnede lidt den samme diskussionslyst omkring de oplæg, der skitserede de overordnede samfundstendensers betydning for forskningsbibliotekerne, samt bibliotekernes relationer til uddannelsesstederne. Sådanne diskussioner kunne have været interessante for os, som studerende at høre, da det ville have givet os et bedre billede af, hvordan disse udviklingstendenser opfattes og håndteres på forskningsbibliotekerne.

Som en afrunding ønsker vi at takke DF for initiativet til at invitere studerende med på Vinterinternatet, samt opfordre DF til at opretholde og udbygge kontakten til Biblioteksskolen og de studerende.

