

Afsender

DFs sekretariat
Hanne Dahl
Statsbiblioteket
Universitetsparken
8000 Århus C

Returneres ved vedvarende adresseændring

Fra Baglinjen

DFs årsmøde 2005, Vingsted

Tag en velfungerende hovedbestyrelse, engagerede deltagere og spændende temaindlæg og du har et vellykket årsmøde! DF er så heldig at have en meget visionær og synlig Hovedbestyrelse med fingeren på pulsen – både fagligt og politisk. Det fremgår af både den politiske og den organisatoriske beretning. Visionær, fordi der angives scenarier for fagets udviklingsmuligheder og synlig, fordi der meldes ud om holdninger til faglige og politiske tiltag – både nationalt og internationalt. Det er essentielt for enhver forening, at have en aktiv og engageret hovedbestyrelse.

Fra hovedbestyrelsens politiske beretning fremhævede formanden, Claus Vesterager Pedersen bl. a. rapporten af Niels Ole Pors ("Studerende, Google og biblioteker : om studerendes brug af biblioteker og informationsressourcer." Biblioteksstyrelsen og Danmarks Biblioteksskole, 2005), hvori det essentielle i betjening af studerende, integrerede brugerrettigheder, markedsføring af bibliotekernes elektroniske ressourcer og synliggørelse af uddannelsesbibliotekerne i institutionen betragtes som nogle af hovedingredienserne i forskningsbibliotekernes udvikling og indsatsområder. Ingredienser, der snildt kunne føre til en længe savnet national kultur- og informationsstrategi. Også de kedelige konsekvenser af Datatilsynets afgørelse om Bibliotekernes brug af e-mail som meddelelsesmedie blev omtalt - med opfordring til en lempeligere fortolkning af registerloven.

Om Hovedbestyrelsens internationale arbejde blev et kommende forslag fra DF om strukturelle ændringer i samarbejdet i NVBF kort omtalt. Forslaget skal ses i ønsket om en struktur, der

også rækker ud mod Europa og europæiske samarbejdsmuligheder og perspektiver. Ved den senere præsentation af HBs arbejdsprogram var der stor opbakning til forslaget om at arbejde på en omstrukturering af NVBF.

Biblioteksstyrelsens beretning blev præsenteret af Jakob Heide Petersen. Herfra kan bl.a. nævnes, at et Review om DEFF aktiviteter er på trapperne, at Bibliotek.dk får optimeret sin brugergrænseflade og måske kommer i Google pr.1.1.06, at man gennem E-læring og bl.a. DELA-projektet satser på at få bibliotekets ressourcer bedre i spil, at automatisering af Fjernlån er et kommende et udviklingsprojekt, at der forsøges etableret et samarbejde med Rektorkollegiet om politik for forskningsresultater og ligeledes et "Nordbib" – nordisk forskningsbiblioteksprogram for udvikling af adgang til forsknings- og fagvidenskabelig information i Norden.

"Knowledge Exchange" er navnet på et nyt konkret samarbejdsforum mellem Holland, England, Tyskland og Danmark om etablering af fælles europæiske standarder for e-læring og forskningsinformationer – et forum, der arbejder hen mod en mere fælles europæisk informationsinfrastruktur og samtidig nye muligheder for formidling af resultater. F. eks. gennem udvikling og vedligeholdelse af digitale repositorier, udveksling af politikker og erfaringer vedr. licenser, digitale rettigheder og ophavsret, samarbejde om portaler og informationsadgange, om webservices og adgangsstyring. Et samarbejdsforum med spændende muligheder – vi ser frem til resultaterne.

Fra årsmødets faglige del var eksperternes uenighed om "et portræt" af den nuværende

generation af studerende og tillige vores brugere meget morsom at observere. Dag 1 (CBS) blev de beskrevet som passive, reaktive, kunne ikke sælge sig selv, selvudslettende, ikke krævende og sågar ubevidste. Iflg. eksperthen fra dag 2 (en privat konsulent) var Generation WHY nærmest det stik modsatte - de var "frie agenter", kunne i den grad beherske omverdenen, de var proaktive, ja - nærmest en hel ny race på kloden! Eksperter!

Et beslægtet emne var opfordring til mere intensiv markedsføring og PR af forskningsbibliotekernes ressourcer. Men er markedsføring og PR svaret? Markedsføring kan ikke stå alene, vil aldrig i sig selv føre til, at brugerne "ser lyset" ved at anvende bibliotekernes ressourcer. Her skal vi også ved empiriske studie påvise, at det arbejde, der udføres på forskningsbibliotekerne, er uundværlige bidrag til dansk forskning.

Det burde være klart for enhver, hvilken betydning forskningsbibliotekerne har for velfærdsstaten gennem vores centrale rolle i informationsforsyning til dansk forskning. Det er ikke gennem markedsføring og PR om, hvad vi laver i vores hverdag, at denne klarhed opnås. Vi skal sørge for at bidrage med hårde facts om vores andel i den værdiskabelse for samfundet, som opnås gennem den forskning, der gennemføres på landets universiteter. Det vil være en god idé, hvis DF tog initiativ til at kvantificere forskningsbibliotekernes bidrag til dansk forskning.

Det var et fint årsmøde, med mange bolde som blev smidt i luften. Det gør ikke noget, hvis vi også sørger for at gå i dybden med løsninger.

Redaktionen