

Biblioteksledermødet

8. – 9. nov. 2005, Nyborg Strand

Om Biblioteksstyrelsens beretning og strategiplan

Af Naja Porsild

Biblioteksledermødet 2005 på Nyborg Strand var dels bygget op omkring Biblioteksstyrelsens beretning og dels omkring en række indlæg om strategier i vidensamfundet fra politikere, rektorer og erhvervsfolk samt delmøder, der lagde op til diskussion af centrale, biblioteks-politiske emner. Biblioteksstyrelsens eget strategioplæg udtrykte tendenser for de områder, bibliotekerne skal betjene og temamøder handlede om emner, der understøtter strategien.

Naja Porsild

Bibliotekar

Handelshøjskolen Biblioteket, Århus
nap@asb.dk



Direktør for Biblioteksstyrelsen, Jens Thorhauge indledte med en kort gennemgang af beretningen og præsenterede derefter strategioplægget, der bygger på en række delanalyser, herunder konsulentanalyse af bibliotekernes tekniske infrastruktur, undersøgelse af studerendes biblioteksbenyttelse, strategier for netjenester og fagportaler samt projekt-erfaringer under Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

Det hybride bibliotek bør fortsat være udgangspunktet for den fremtidige biblioteksbetjening, men hvordan kan visionerne justeres for at bibliotekerne kan håndtere nye udfordringer og krav bedst muligt? På den ene side er målet at integrere den virtuelle adgang til information i den daglige livs- og arbejdssituation for så mange grupper som muligt, på den anden side må det fysiske biblioteksrum tilbyde støtte og læring til at udnytte både de fysiske og virtuelle ressourcer. De nationale initiativer – bibliotek.dk, kørselsordning og DEF-samarbejdet, har haft succes. Men adgangsvejene til det hybride bibliotek kan og bør forbedres.

Studerende er massive biblioteksbrugere, ikke bare af ét bibliotek, men af flere og dertil kommer de elektroniske ressourcer som Google, bibliotek.dk og Biblioteksvagten. Men 20 % kender ikke til fagportaler! Hvorfor? Markedsføring! En markedsføring, der understreger bibliotekets rolle som vidensformidler. Vi skal møde de studerende, der hvor de studerende er, fordi bibliotekernes service er at understøtte læring. Af vigtige signaler kan f.eks. nævnes at bibliotek.dk kommer i Google Scholar fra 2006; målet er at forbedre synligheden af fysisk og elektronisk materiale på danske folke- og forskningsbiblioteker.

I det hele taget blev integration af biblioteksydelse i forsknings- og undervisningsmiljøer og udvikling af lærings- og oplevelsesrum fremhævet, som værende synlige tjenester med klar biblioteksprofil. I forhold til læring og informationskompetence har bibliotekerne en reel mulighed for at være proaktive, - integration af informationskompetencer i alle uddannelser er væsentlig. Bibliotekerne vil altså her kunne medvirke til en profilering af moderinstitutionens faglige kompetencer og indsatsområder og ”Biblioteket som læringssted” passer

som hånd i handske til øvrige intentioner. En tættere integration til forskning og undervisning og en bredere definition af bibliotekets mission – fra bibliotek til videncenter, kan være vejen ad hvilken...

Bibliotekerne skal altså knyttes tættere til de områder, som de normalt understøtter: uddannelse, oplysning og forskning. Og det traditionelle brændpunkt omkring kulturformidling skal indarbejdes i forbindelse med udvikling af danskernes innovationsevne. Regeringens visioner om uddannelser i verdensklasse og Danmark som førende videnssamfund er målsætninger, der i høj grad er udfordringer til bibliotekerne. Samtidig giver de bibliotekerne mulighed for en central placering i samfundet – hvis de kan løfte opgaven. National videnstrategi er essentiel og udspillet fra Biblioteksstyrelsen er et godt udgangspunkt i arbejdet for at tænke bibliotekerne ind i de nationale strategier på uddannelsesområderne.

Panelet – sammensat af repræsentanter for de større nationale biblioteksfaglige organisationer takkede formanden for strategioplægget, men »

- » Hvordan ligger det med tidsperspektivet og den overordnede vision for strategien?
- » Hvordan hænger den faldende biblioteksbenyttelse sammen med det højere informationsniveau i befolkningen?
- » Hvilke muligheder er der for at gennemføre alliancer i og udenfor biblioteks-verdenen?
- » Og hvornår er det nu lige de nationale licenser og bevillingerne til e-ressourcer kommer?