

Afsender

DFs sekretariat
Hanne Dahl
Statsbiblioteket
Universitetsparken
8000 Århus C

Returneres ved vedvarende adresseændring

Fra Baglinjen

En hyldest til "mor": Danmarks Biblioteksforening fylder 100 år

Den 25. november 1905 blev Danmarks Folkebibliotekssamlinger stiftet. Det var en forening af "folkebiblioteker" med hovedvægten lagt på de meget små landsbybogsamlinger og på lejebiblioteker i de større byer. Dette blev grundlaget for - og dermed også den historiske start på - Danmarks Biblioteksforening (DB).

3 år senere, i 1908, blev Bibliotekarforeningen stiftet. Der var ikke, som navnet ellers kunne antyde, tale om en fagforening, men derimod om en faglig forening, hvis medlemmer var personer, som var ansat ved et bibliotek eller som havde særlig interesse for biblioteks-sagen. Denne forening ændrede i 1916 navn til Dansk Biblioteksforening.

I 1919 blev de to foreninger, Danmarks Folkebibliotekssamlinger og Dansk Biblioteksforening, som havde det fælles overordnede formål at fremme "bibliotekssagen", enige om at lægge foreningerne sammen og man dannede derved Danmarks Biblioteksforening. Den kom således til at bestå af såvel personlige medlemmer som af institutionsmedlemmer. Sådan kender vi også foreningen i dag 86 år senere.

DBs historie er efterfølgende på mange punkter baggrunden for, hvad der har rørt sig i den danske biblioteksverden i de forløbne 100 år. Foreningen blev hurtigt opdelt i forskellige særskilte grupperinger, som siden har præget biblioteksvæsenets udvikling. Ikke mindst flere forskellige nuværende biblioteksforeninger kan kipe med flaget, råbe hurra og ønske tillykke til det, der reelt er de danske biblioteksforeningers moder. Danmarks Forskningsbiblioteksforening har eksempelvis sin rod i DB. De to "gamle" grupperinger i DB - Danmarks videnskabelige og faglige Bibliotekers Sammenslutning og Bibliotekarsammenslutningen for de faglige og videnskabelige Biblioteker - brød i 1978 ud fra DB og etablerede Danmarks Forskningsbiblioteksforening med 2 delforeninger baseret på dels institutioner og dels personlige medlemmer.

Det er med andre ord en rigtig dame, som nu runder de 100 år – en gammel og stor dame med betydning både i fortid og i nutid. DB fylder i den danske biblioteksverden, ja, ud over grænserne faktisk. Det er glædeligt at rejse rundt i verden – også med fødderne plantet i de

danske forskningsbiblioteker – og erfare den respekt og "goodwill", der hersker om DB. Det danske biblioteksvæsen, det danske demokrati og den danske kamp for ytringsfrihed og åbenhed for fremmede - tanker såvel som mennesker - er godt repræsenteret, når DB er til stede, hvad enten det er til styremøde i den europæiske lobbyforening, EBLIDA, til NGO-møde i verdens udkanter eller til møde om integrerede brugerrettigheder i vor egen andedam.

Danmarks Forskningsbiblioteksforening nyder stor glæde ved samarbejdet med DB. Samarbejdet bærer præg af gensidig respekt og forståelse og det historiske brud, som skabte Danmarks Forskningsbiblioteksforening (og som man kan læse mere om i Morten Laursen Vigs artikel i DF Revy, 2003, nr. 3), har været en naturlig følge af "barnets" trang til frihed og selvstændighed. Forskningsbibliotekerne har andre interesser end folkebibliotekerne og deres opdragsgivere, men vi har mange opgaver og glæder tilfælles. Specielt i Biblioteksparaplyen, hvor DB på mange måder trækker et stort læs, gødes jorden for fælles vækst og udvikling.

Danmarks Forskningsbiblioteksforening ønsker "mor" et rigtigt hjerteligt tillykke og sender de bedste ønsker for foreningens fortsatte virke, også – og specielt – i den nærmeste tid, hvor strukturreformen utvivlsomt vil kunne afspejles i såvel det politiske som det foreningsmæssige i Danmarks Biblioteksforening.

Claus Vesterager Pedersen, Formand, Danmarks Forskningsbiblioteksforening

Danmarks Biblioteksforening



100 år