

## Fra Baglinjen

# Berlin deklARATIONEN – og hva' så!

I begyndelsen af april underskrev CBS's rektor Berlin deklARATIONEN på opfordring af biblioteket – jf. <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html>.

Nå, ja – fint, OK og hva' så, er der nok nogle uden for biblioteksvæsenet, der tænker. Hvad drejer Berlin deklARATIONEN sig egentlig om og har den overhovedet nogen betydning?

En sådan reaktion er helt forståelig, da officielle, internationale erklæring er jo ganske ofte lever deres eget lidt støvede og hengemte liv, når de først er blevet vedtaget af et mere eller mindre betydningsfuldt organ. Sådan er det på sin vis også for Berlin deklARATIONEN, hvor ca. 250 universiteter, institutioner og organisationer verden over har skrevet under siden vedtagelsen i oktober 2003 – herunder tre danske: KB, RUC og nu altså CBS. Måske ikke imponerende, når man tænker på hvor mange forsknings- og kulturbærende institutioner, der findes i verden.

Men hvis man kigger lidt nærmere efter, så er deklARATIONEN imidlertid et vigtigt skridt i udviklingen af "Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities", som deklARATIONEN hedder. Det er nemlig forskningsverdenen selv, der markerer sig her, og ikke blot med en abstrakt reverens overfor et sympatisk formål. Med underskriften forpligter det enkelte universitet eller den enkelte institution sig faktisk til praktisk handling på to vigtige punkter:

- At implementere en politik, der kræver, at deres forskere deponerer en kopi af alle deres publicerede artikler i et open access repository.
- At opfordre deres forskere til at publicere deres forskningsartikler i open access tidsskrifter, hvis der findes sådanne egnede tidsskrifter og at yde støtte til at det sker.

Man kan således se dette som et led i en bevægelse, hvor der fra flere og flere sider sættes pres på for at sikre åben adgang til forskningen, og hvor et par af de seneste initiativer er European Research Councils guidelines for open access, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikations krav om at publikationer, der er resultat af forskning støttet af rådet, skal sikres open access, og endelig beslutningen på Faculty of Arts and Sciences ved Harvard University, der forpligter forskerne til Open Access-publicering.

I Danmark er DTU os bekendt det eneste universitet, der har vedtaget en open access politik, der forpligter deres forskere. Det skete allerede i november 2005, men har altså ikke ført til, at de har underskrevet Berlin deklARATIONEN.

På CBS er dette et led i en bredere satsning, hvor biblioteket har ansvaret for e-arkivering af kandidat- og ph.d.-afhandlinger, e-publicering vha. Open Journal System og nu altså også for at sikre åben adgang til forskernes artikler.

Selv om dette ligger i naturlig forlængelse af vores arbejde med at registrere

forskningen på CBS er det selvfølgelig ikke uproblematisk. Her tænker vi ikke på den vrede, vi risikerer at nedkalde over vores syndige hoveder fra anti-open-access-miljøet, men på de praktiske problemer med at udbrede og implementere politikken på CBS, med rettighedsproblemerne, med støtte til kontraktindgåelse, der sikrer open access, med organisering og præsentation af forskningsresultaterne og med samarbejde med andre open access initiativer. Meget gerne danske, så vi kan støtte hinanden. Underskriften skulle jo gerne føre til synlige resultater og til faktisk åben adgang til forskningen.

**René Steffensen & Leif Hansen**  
CBS Bibliotek