

# Hvad er det der foregår i Århus...

Aarhus Universitet laver nu 9 fakulteter om til 4 hovedområder. Det får betydning for ASB Bibliotek ved Handelshøjskolen i Århus og Det samfundsvidenskabelige Bibliotek ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. De fusioneres nu ind i ét og samme hovedområde - og skal derfor arbejde meget tættere sammen.

Af Susanne Dalsgaard Krag, Det Samfundsvidenskabelige Bibliotek, Aarhus Universitet, [sk@sam.au.dk](mailto:sk@sam.au.dk)

**M**ed rektors juletale i 2009 blev sløret løftet for, at noget var i gære på Aarhus Universitet. Her annoncerede rektor Laurits Holm Nielsen for første gang (i offentligheden), at AU ikke nødvendigvis skulle bestå af 9 fakulteter, og at tiden var kommet til at høste de faglige uddannelses- og forskningsmæssige fordele af den store fusion i 2007.

Hen over foråret 2010 har der været nedsat en række arbejdsgrupper, som har skullet forberede oplæg til en fremtidig organisering på AU og den 17. juni 2010 blev den største reform i Aarhus Universitets historie skudt i gang.

Reformen betyder i store linjer at de 9 nuværende hovedområder reduceres til 4 nye hovedområder:

- Aarhus Faculty of Arts (Kulturvidenskab) – sammenlægning af det nuværende Humanistiske Fakultet, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Det Teologiske Fakultet.
- Aarhus Faculty of Science and Technology (Naturvidenskab og Teknologi) sammenlægning af Det Naturvidenskabelige Fakultet, Danmarks Miljøundersøgelser og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.
- Aarhus Faculty of Health Sciences (Sundhedsvidenskab)
- Aarhus School of Business and Social Sciences (Erhverv og Samfundsvidenskab) – sammenlægning af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Aarhus School of Business.

De nye hovedområder skal besættes med 4 nye dekanstillinger senest den 1. november 2010. Herefter skal der ansættes en række nye prodekaner, ligesom de administrative ledere skal på plads. På hovedområderne er der nedsat 4 analysegrupper, som i løbet af efteråret skal udarbejde en plan for den fremtidige organisation.

## Hvad så med bibliotekerne.....

Det er tale om en vidtrækkende reform, som skal gennemføres på kort tid, og selv om bibliotekerne ikke er nævnt mange steder i de hidtidige papirer, vil der ikke gå lang tid, før blikket også falder på bibliotekernes organisering.

Allerede inden ovennævnte proces blev skudt i gang, var der ledelsesmæssigt fokus på de mange institutbiblioteker ved "det gamle" AU, og med sammenlægningen af de 4 institutbiblioteker ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet pr. 1.1.2010 blev stregerne slået til en udvikling på dette område. Det er ingen tvivl om, at de selvstændige institutbibliotekers tid er forbi inden for en overskuelig tidshorisont. Det er til gengæld mere uvist, hvilken model man vælger for den fremtidige overordnede struktur på biblioteksorganiseringen ved Aarhus Universitet. Det er slet ikke sikkert, at man vælger samme model, men 4 fakultetsbiblio-

teker og et fortsat tæt samarbejde med Statsbiblioteket kunne vel være et godt bud.

## Fremtiden set fra ASB's and Social Sciences vinkel

På det nye Aarhus School of Business and Social Sciences er de 2 biblioteksledere i lighed med lederne fra alle de administrative enheder på de nuværende fakulteter blevet bedt om at lave beskrivelser af de 2 bibliotekers organisering og opgaver med henblik på at afdække kommende samarbejdsområder.

Disse beskrivelser blev brugt i forbindelse med et ledelses/strategiseminar den 17-18. august, hvor formålet var at lære hinanden at kende og at identificere samarbejdsprojekter og fælles tiltag

Udkommet fra dette seminar vil være et vigtigt input til den fremtidige organisering af bibliotekerne på det nye hovedområde på AU. Den største og vigtigste opgave bliver at sikre et godt samarbejde, som prioriterer medarbejderne tryghed og medindflydelse ligesom det bliver en vigtig opgave at afdække de områder, hvor bibliotekerne med stor fordel kan arbejde sammen om at betjene slutbrugerne. Præcist hvordan dette gøres bedst, vil være afhængig af hele den faglige udviklingsproces og institutternes struktur og placering.

De 2 nuværende fakulteter ASB og SAM er på mange måder sammenlignelige i størrelsen. Økonomisk er fakulteterne nogenlunde lige store og antallet af studerende og ansatte er omtrent det samme, men administrativt er fakulteterne meget forskellige både i størrelse og aktiviteter (gælder også bibliotekerne), ligesom der er tale om store kulturforskelle. Dette skyldes ikke mindst den organisatoriske forhistorie, med ASB's status som selvstændigt universitet.

Det er hensigten så hurtigt som muligt at samle hele det nye hovedområde på én adresse. Nogle af fagene vil givet vis blive samlet meget hurtigt, men der vil dog gå flere år før geografien er på plads, og i den mellemliggende periode vil det efter al sandsynlighed være nødvendigt med flere betjeningssteder.

På SAM biblioteket er vi knapt nok kommet på plads efter fusionen tidligere på året, og vi er i gang med en stor renovering og tilbygning til biblioteket. Det ville selvfølgelig have været ønskværdigt med ro og tid til at komme på plads rent "mentalt", så det bliver en stor udfordring at sikre medarbejdernes fortsatte engagement og arbejdsglæde i den kommende tid.

At tingene ændrer sig hurtigt, er et vilkår vi alle må leve med, og det er jo når tingene ændrer sig, vi rykker og der er mange spændende perspektiver og udfordringer i de nye samarbejdsmuligheder. 