



DEN DELTE MENING

SKAB ET FÆLLES BILLEDE AF FREMTIDENS BIBLIOTEK

AF MICHEL STEEN-HANSEN, DIREKTØR, DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING MSH@DB.DK

Ny tænketank skal give et bud på behovene for fremtidens bibliotek. Den bærende idé er at samle alle biblioteksfraktioner for at formulere et fælles fremtidsbillede. Men projektet kræver ressourcer – og alle er velkomne til at byde ind.

Hvordan ser fremtidens biblioteker ud? Det tales der meget om i biblioteksverdenen – eller skulle man sige biblioteksverdenerne, for sektoren består jo af mange paralleluniverser. Hvad nu, hvis vi kunne se bort fra fornavne som skole-, forsknings-, fag-, uddannelses- og folke-. Eller hvis vi fremover kunne tage udgangspunkt i det fælles familienavn ”bibliotek” og sammen skabe billedet af vidensamfundets fremtidige behov for bibliotek.

Hvis vi tilmed fremkalder det fælles billede af fremtidens bibliotek i en *tænketank* på tværs af paralleluniverserne, bliver det endnu skarpere, og det kan ses af endnu flere. Og det bliver endnu tydeligere for politikere og andre beslutningstagere, at en vigtig faktor for udviklingen af fremtidens videnssamfund er bibliotekerne og deres services.

Jeg tror, at det er den slags tanker, der skal tegne billedet af, hvordan vi skal tænke bibliotekernes fremtidige udvikling. Derfor har Danmarks

Biblioteksforening sammen med Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Gymnasiebiblioteksforeningen og Bibliotekschefforeningen taget initiativ til at nedsætte en ”Tænketank for fremtidens biblioteker”.

Vidensamfundets bibliotek står i en situation, hvor de vilkår, som oprindeligt var med til at bestemme dets rolle og udformning, er ændrede. Et eksempel på den udvikling er digitaliseringen, der udfordrer de traditionelle materialer på deres eksistens og får de biblioteksansatte til at slås med deres faglige identitet. Og mens bibliotekerne i fuld fart er på vej ind i den digitale medieverden, trues de af andre parter i informationskredsløbet, der begynder at overtage formidlingen af litteraturen – alt imens kun to tredjedele af befolkningen benytter sig af bibliotekernes services.

Samtidig konkluderer rapporten ”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet”, at der bør arbejdes mere systematisk med at tilvejebringe aktuel evidensbaseret viden gennem undersøgelse af brugere, ikke-brugere og forskellige segmenters interesser og behov. Mange af de tilgængelige undersøgelser giver desværre ikke et fuldt og tilfredsstillende billede af målgrupperne”.

De udfordringer kalder på en samling af biblioteksfronterne. Ved at samle hele biblioteksverdenen i en tænketank kan vi skabe en fælles modelbeskrivelse, som de enkelte deltagere kan omsætte til lokale forhold og bruge som pejlemærke for den fremtidige udvikling. Og de kan udvikle brugerperspektivet og udfolde det i en politisk kontekst i de langsigtede strategier.

Pt. er der 35 folkebiblioteker, der hver vil betaler 25.000 kr. om året og lægge arbejdskraft i projektet. Flere private firmaer bidrager også til projektet, og den første projektansøgning om ekstern støtte er sendt af sted.

Udfordringen er nu at få endnu flere til at deltage i projektet, og jeg håber derfor, at rigtig mange forskningsbiblioteker vil tilmelde sig og deltage i tænketankens møder og projektarbejde. Vores ambitionsniveau er højt, og vi håber at kunne samle midler ind, så vi kan få afdækket behovene for fremtidens bibliotek på kryds og tværs af de traditionelle biblioteksskel.

Tænketanken starter sit arbejde i februar 2012.