



Hvorfor skal vi ses?

På engelsk kan man sige 'jeg konferencer' (I am conferencing). Det kan man ikke på Dansk. Men det burde man måske kunne, for det at deltage i en konference er en vigtig faglig aktivitet i mange både private og offentlige virksomheder. Desuden er det at deltage i konferencer noget man skal lære. Faktisk er det af afholde og deltage i konferencer et fagfelt for sig selv og der afholdes egentlige konferencer om hvordan man arrangerer (og deltager i) konferencer....

I denne udgave af "Bestyrelsen tager ordet" vil vi opholde os ved hvad der hhv. er god og mindre god konference-deltagelse.

Det er en almindelige fejlopfattelse, at man skal have alt det faglige "med hjem": Alle taler, præsentationer og posters skal kunne huskes, så man kan redegøre for indholdet efterfølgende.

Går man til konference med den indstilling, så bliver man meget hurtigt meget træt. Sagen er jo, at en konference er et fagligt gedemærked, hvor alle oplægsholdere forsøger på at formidle så meget som overhovedet muligt på den altid alt for korte tid de har.

Derfor er faglige oplæg på konferencer næsten altid ekstremt kompakte. Det er til skade for både oplægsholderne og tilhørerne. Et godt oplæg på en konference bør være en appetitvækker, som vækker tilhørerens nysgerrighed og ikke mere. For så har man kaffepauser, reception(er), frokost(er) og konferencemiddagen til at mødes med de oplægsholdere, der har sagt noget interessant og spørge ind i dybden.

En anden udbredt fejlopfattelse er, at den sociale del af en konference er unødvendigt fyld. Dem, der lider af denne fejlopfattelse, vil typisk tilbringe

deres kaffepauser i den trygge "dansk-kerlejr" eller sammen med de kolleger, de allerede kender fra hverdagen og ikke forsøge at knytte nye kontakter. Og det er synd: For konferencernes vigtigste formål er netop at bringe mennesker sammen på kryds og tværs og skabe nye relationer.

Er man en lidt uerfaren konference-gænger kan det forekomme grænseoverskridende at henvende sig til vildt fremmede, men det hjælper at minde sig selv om, at alle deltager i konferencerne netop for at skabe nye kontakter, og derfor er alle – eller bør alle – være åbne og professionelt nysgerrige. Mange livslange ven- og kollegaskaber opstår ud af konferencerne og har man fulgt en særlig konference i nogle år vil man – hvis man har gjort sit arbejde godt – have knyttet mange forbindelser, som man jo så lige kan vende alskens faglige problemer med.

BESTYRELSEN TAGER ORDET



VI GLÆDER OS TIL
AT SE JER ALLE
- OG FLERE TIL - IGEN
D. 5. OG 6. OKTOBER 2022
I MIDDELFART.
KOM GLAD OG VÆR SOCIAL!



Faktisk er det veldokumenteret i litteraturen om konferencer, at det ikke er det faglige indhold, men det sociale, som konferencedeltagerne husker og at de, der kommer hjem med mange nye kontakter, oplever at konferencen har været nyttig. Derfor bør fænomenet 'on-line konference' ikke ende med at blive default formatet, når vi planlægger konferencer, også selvom det for mange, både arrangører, deltagere og oplægsholdere, kan opleves som mere praktisk. Onlinekonferencer tilbyder nemlig ikke et reelt alternativ til en god gammeldags in-person event med alt hvad den indebærer af faglige samtaler og festlig kollegaskab.

Derfor er vi i DFFUs bestyrelse glade for, at verden igen synes åben for afholdelse af rigtige, levende såkaldte in-person events og traditionelle konferencer og glæder os allerede oven på et vellykket vinterinternat med mere end 100 deltagere til sammen med alle DFFU foraene at invitere til verdenspremiere på DFFU Universal-konference, en flersporet, tværfaglig konference om bæredygtighed i FFU bibliotekerne, hvor netop høj faglighed danser meget tæt med det sociale fællesskab.