

Anmeldelse**Freakonomi – en uortodoks nationaløkonom udforsker den skjulte side af alt**Af Tine Jørgensen
Studerende, DBwww.dbstud.dk/laeseklub/kalender.htm

Det fascinerende ved denne bog er, at den kan bruges indenfor mange forskningsområder: Økonomi, sociologi, medievidenskab m.m. Dels fordi den berører mangeartede emner, men især fordi den filosoferer objektivt over disse emner ud fra statistiske data, så selv Adam Smith må klappe i hænderne.

Freakonomi er et væsen, jeg blev introduceret for under et udlandsophold ved University of Sheffield i efteråret 2006. Faget hed "Information Systems and the Information Society" og behandlede aktuelle emner indenfor informationsverdenen.

Kapitlet, der var udgangspunkt for undervisningen, var kap. 2: "Hvori ligner Ku Klux Klan en flok ejendomsmæglere". Heri diskuteres, hvordan ejendomsmæglere i mange tilfælde sælger huse billigere, end de reelt kan sælges for, blot fordi det ikke kan betale sig for ejendomsmæglerne at sætte en højere pris i forhold til provisionen. Derudover indeholder kapitlet en interessant liste over udtryk, der enten sætter prisen op eller ned.

Efter at have læst det obligatoriske kapitel blev jeg dog nysgerrig efter mere. Og det er i høj grad, hvad denne bog skaber: Nysgerrighed. For det er da fascinerende, at en økonom

har løsninger og forklaringer på samfundsproblemer såsom: Ungdomskriminalitet og narkohandlers boligforhold. Samtidig skaber bogen også en sammenhæng ud fra statistik på emner og problemstillinger, man ikke troede fandtes. Her tænker jeg især på kap. 1: "Hvad har skolelærere og sumobrydere til fælles?", som på fascinerende vis afdækker problemer med snyd ved test i skoler. Snyd som vel og mærke ikke bunder i eleverne, men i deres lærere, som har brug for gode testresultater for at beholde deres job. Stof til eftertanke, når man tænker på den udvikling, det danske skolevæsen pejler imod i forhold til kvalitet målt ud fra PISA-tests.

Det mest interessante – og kontroversielle emne behandles i kapitel 4. Her redegør Levitt for, hvordan den faldende kriminalitet hænger sammen med indførelsen af fri abort. Tankevækkende læsning og hvad enten man er for eller imod abort, er det endnu engang værd at bide

mærke i de objektive statistiske påstande, der introduceres i bogen (om end resultatet af hans teorier ofte rykker ved ens egne holdninger). Objektiviteten ses især i slutningen af kapitlet, hvor Levitt forsøger at opstille en relativ værdi for et foster. Når en statistiker behandler et sådant emne, tillægges nye vinkler til en altid aktuel diskussion og debat omkring etik og abort.

Bogen er på mange måder meget amerikansk, men ikke så meget, at man bliver træt af det i læseforløbet. Det vigtigste ved denne bog er dens evne til at åbne op for nye indfaldsvinkler for velkendte emner blot ved at stille spørgsmål, som måske virker kuriøse, men som leder til ny læring.

Så giv plads til freakonomien i dit daglige arbejde og studie – det er en øjenåbner!

Reference

Freakonomi : en uortodoks nationaløkonom udforsker den skjulte side af alt / af Steven D. Levitt og Stephen J. Dubner. Oversat af E. B. Bogan. Fyrbacken, 2006. – 242 sider.

